

Knipsels

Als ik de krant lees heb ik altijd twee dingen nodig. Het eerste een kop koffie, het tweede een schaar. De koffie drink ik, uiteraard. De schaar gebruik ik om artikeltjes uit te knippen die ik aanmerk als bijzonder. Dit kan bijzonder opmerkelijk zijn, bijzonder leuk of bijzonder bizar. In de laatste categorie las ik afgelopen zaterdag de kop: 'Rommelmart in uitvaartcentrum.' Uit het artikeltje blijkt dat uitvaartcentrum 'Een zeester' – niet echt een naam die ik in verband breng met zwarte pakken en rouwende nabestaanden, of je moet je specialiseren in het affakkelen van matrozen – zondag aanstaande een rommelmarkt organiseert. Omdat ik al aan mijn tweede kop koffie zit ben ik wakker genoeg om me bij deze informatie een beeld te vormen. Dit is het beeld van een grote donkere kamer met allemaal stalletjes waar uitvaartrommel aangeboden wordt. Bij de ingang worden oude vullingen te koop aangeboden. Een slordig beschreven stuk karton maakt gewag van het feit dat men, bij de aankoop van drie kiezen, een snijtand cadeau krijgt. Daarnaast is een stalletje waar fervente verzamelaars van bidprentjes koortsachtig door grote bakken prentjes neuzen. Op zoek naar een ongestempelde *heer Janssen* van 1983. In het midden van de rommelmarkt staat een als kraai verklede begrafenisondernemer de kinderen te vermaken door verwrongen en geblakerde stukjes bot samen te draaien tot lollige diervormen. "Kijk, een tekkel." Niet wat je in gedachten hebt bij het woord reïncarnatie.

Verderop in het artikeltje lees ik dat het hier niet gaat om een uitvaartcentrum. Mijn fout. Het gaat hier om een zogenaamd uitvaart- en evenementencentrum. Ohhh...tuurlijk. Weer komen er twee beelden op.

*Wij zijn getroffen door een gevoel
van machteloosheid en verbijsterd
door het veel te vroege overlijden
van mijn man, onze pappa en opa*

Karel van Welre

*Een plechtige uitvaartdienst, voor
familie, vrienden en collegae, zal
donderdag 25 november om 13:00
uur gehouden worden in
Evenementencentrum Een Zeester.*

*Kleine Anton is volgende
week jarig. Hij wordt vijf
jaar oud. Dit willen we
vieren met al zijn vrienden
en vriendinnetjes. Er is
taart, een clown, chippies,
ezeltje prik en nog veeeel
meer. Kom jij ook? Niet
vergeten hé.
Tot donderdag om 12:00
uur bij*

*Uitvaartcentrum Een
Zeester.*

*Ps. Neem zwemspullen
mee.*

Is een dergelijk foute mix van multi-tasking tegenwoordig al normaal? Is dit een soort bizarre wereld van schijnwerkelijkheid waarnaar we langzaam toe beschaven? Is het vervlakken van normaal en het vervagen van grenzen een indicator geworden van vooruitgang? Is dit iets waar we trots op moeten zijn of ons voor moeten schamen? Zouden er meer mensen zijn die dit berichtje uit hebben geknipt?

Het antwoord op deze vragen weet ik niet. Ik weet wel dat het antwoord me steeds minder interesseert. Misschien moest ik maar geen koffie meer drinken bij mijn krant. Volgende week zal ik eens jus d'orange proberen.

© Verus Demens